

GULDKORN

från trädgårdssällskapets första 20 år

Anna Schelin berättar:



”Jag ska vara med och starta en trädgårdsförening!”

Detta var orden min man fick höra när jag kom hem fylld av entusiasm och energi. Det var den 4 februari 2004. Jag hade tre små barn och sedan åtta år en villaträdgård att lära känna och förvalta.

Såg en annons om ett föredrag i Folkets hus med trädgårdsinspiratören Gunnel Carlsson och gick glad i hågen dit för att lyssna och få lite tips inför säsongen som nalkades. Minns idag inte alls vad Gunnels föredrag handlade om, men desto mer det som hände efter ...

Ola Bixo från Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) var med på plats och berättade att de hjälper till att starta lokala trädgårdsföreningar och gärna ville få i gång en i Huddinge då flera Huddingebor redan var med i RST. En närvarolista skickades runt och han bad de som var intresserade av att

hjälpa till att få i gång en lokalförening i Huddinge att sätta ett kryss framför sitt namn och stanna kvar efteråt.

Vi var tio spända trädgårdsamatörer (nåja, jag trodde vi alla var amatörer) som samlades kring Ola när övriga i publiken gav sig av hemåt. Vi bokade dag, tid och plats för ett första möte. I slutänden var vi åtta personer som träffades tillsammans med Ola, hemma hos Camilla på Källbrinksvägen. Vi fick hjälp med stadgar och att skapa en förening, utsåg ordförande Christina, kassör Karin L och vi övriga sex till ledamöter. (Jag, Palle, Chris, Camilla, Karin N och Margareta) Då två av oss initiativtagare visade sig vara från Botkyrka, så döptes föreningen till Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap, som vi tyckte lät lite tjugigare än förening.

Allra första aktiviteten blev hemma hos kassör Karin, i april, där vi lärde oss bygga en "varmbänk" och startade traditionen med ett medlemslotteri på "inträdesbiljetten - den obligatoriska Tjugan". Minns att jag hade turen att vinna en stor kruka med en Physalis som någon av alla nya medlemmar skänkte till lotteriet. Palle hade med sig ett gäng uppgrävda rosenbuskar som skulle slängas när Hüge byggde om sin entré-rabatt i Huddinge C, och som han räddade. Vi fick köpa dem för 20kr styck. Rosenförsäljningen tillsammans med inträdesavgiften blev grundplåten till föreningens kassa och vår allra första inkomst.

Vid det laget hade vi fått 80 medlemmar från RST, eftersom alla som var medlemmar där och bodde på en ort med en lokalförening automatiskt fick medlemskap även i lokalföreningen.

Jag är så stolt över vår fina förening och alla engagerade medlemmar som tagit vid sedan dess och fortsatt ordna trädgårdsrelaterade aktiviteter i föreningens motto "Att under trivsamma former, öka vårt kunnande om trädgård"

/ Anna Schelin, som varit med sedan starten