

# GULDKORN

## från trädgårdssällskapets första 20 år



## Helenas agapantus väcker minnen

Jag tittar i genom gamla nummer av vårt Trädgårdsblad för att hitta guldkorn att skriva om och då fastnar min blick på några klot agapantus (Afrikas blå lilja) som svävar i luften ovanför en stor kruka. Bilden är tagen vid en trädgårdsvisning hösten 2009 och vid närmare granskning ser jag att det är vår trädgård vi är i. Hur hamnade vi där?

### **Trädgårdsvisningar och visningsträdgårdar**

Under några år arrangerades en tävling för att utse Årets trädgård i Huddinge-Botkyrka. Tävlingen gick till så att bland alla nomineringar utsåg en arbetsgrupp fem finalister som under en bestämd dag höll sina trädgårdar öppna för alla medlemmar och andra intresserade. Besökarna röstade sedan på sin favorit och en vinnare, samt andra- och tredjepristagare utsågs. Det var ett mycket populärt evenemang men när de allra finaste trädgårdarna hade vunnit var sin gång var det inte så många som tyckte det var värt att försöka överglänsa dem, så nomineringar tog helt slut. Vi fortsatte dock med vanliga trädgårdsvisningar eller trädgårdsträffar för att inspireras av varandra utan att tävla.

Det var vid en av dessa tävlingar som jag halkade med i föreningen. Det behövdes fler nominerade trädgårdar för arbetsgruppen att välja och vraka mellan och en arbetskamrat till min man lyckades övertala mig att delta. Jag blev inte så lite förskräckt när hela nomineringsgruppen dök upp med sina kameror och protokoll, och kritiskt spanade runt i alla hörn av vår tomt som mest bestod av kirskål och annan oplanerad växtlighet. Jag minns att vi i alla fall fick två positiva omdömen; dels att det fanns ett genomgående färgtema, dels att vi hade en trillium. Färgtemat gällde trädgårdsmöbler och annat icke växande och vad en trillium var, det visste jag

inte.

Jag åkte ur tävlingen lika fort som jag förväntat men något senare ringde Anna Schelin och meddelade att det skulle bli trädgårdsvisningar i alla nominerade trädgårdar framåt hösten. Nu blev det fart på oss. Trilliumen fick jord, kirskålen täcktes med tidningspapper och barkmull, ogräs rensades och i hålen som uppstod planterades det nytt. Krukor med växter lånades in från grannskapet, kaffe kokades, kakor bakades och solsken beställdes. Så fint har det aldrig varit tidigare. Det är när det närmar sig visning som det slår mig att jag borde bli medlem i föreningen som jag nu ska ta emot i min trädgård. Och så blev det!

Trädgårdsvisningar eller trädgårdsträffar är, och har varit på programmet genom alla år. Med eller utan tävlingsmoment, med eller utan fika. Ibland har det bjudits på soppa eller mackor. Ibland i slutna grupper, ibland för alla medlemmar och då och då får även allmänheten ta del av våra medlemmars fantastiska trädgårdparadis. Ofta kommer man därifrån med en planta eller en frö-ställning, eller till och med lite skörd. Alltid full av inspiration och nya idéer, eller åtminstone ett glatt sinne. Just att få tillfälle att komma in bakom staket och häckar för att se vilka oaser som döljer sig där är den bästa bonusen med medlemskapet. Att under många år få följa andra trädgårdars utveckling är en annan bonus som vi fortsätter att ta del av.

//Helena Hemming som varit medlem sedan hösten 2009